

Tungetale

Når vi skal se på hvad tungetale er for noget, kan det gøres fra flere forskellige vinkler. Her er den vinkel jeg har brugt.

A) Tungetale er et sprog, Ap.G. 2,4+6, det er ikke noget volapyk!

Der er tre myter om tungetale.

- *Du begynder med at tale det flydende den første dag.*
Der står ikke at de talte flydende på pinsedag, men at de hørte dem tale på deres eget sprog. Det er ikke almindeligt at nogen taler et sprog flydende første gang. Forældre glæder sig over at deres baby prøver at udtale ordene. Vores himmelske far glæder sig over at vi prøver med tungetalen. Men der er mennesker der taler tungetale flydende fra først gang.
- *Du kan ikke kontrollere det*
Men hvad med alle de andre gaver, kan du ikke kontrollere dem? Jo, du kan (1 Kor. 14,32)
- *Det vil bare dumpe ud af dig en dag.*
Nej, det kræver en aktiv handling fra din side. Det kræver et samarbejde mellem din vilje og Helligånden.

B) Det er Helligåndens sprog.

1 Kor. 14. 2; 14-16. Når du taler i tunger beder din ånd. Hvor ofte beder vi ikke kun ud fra vores sjæl og forstand, men vi har fået muligheden for at bede ud fra det Helligånden leder os til ved at bede i tunger.

I Efs. 6.18 taler Paulus om at "*bede i Ånden*". Jeg tror det bl.a. betyder at bede i tunger, men også at gå ind i den åndelige virkelighed. Helligånden bor i os, vi er et åndeligt væsen og kan træde ind i den åndelige sfære, ind i Guds virkelighed.

Er det muligt at du taber nogle slag fordi du ikke bygger dig selv op i din tro ved at bede i tunger, eller forsømmer at gå ind i den åndelige virkelighed? Er det muligt at du taber nogle slag fordi du ikke iklæder dig den rustning Gud har givet, den rustning der heder at bede i tunger? Er det muligt at du taber nogle kampe fordi du ikke tillader dig selv at bede åndelige bønner, men kun sjælelige bønner?

C) Det er et rent sprog (punkt C er tanker til overvejelse)

1. Mos. 11,1. Hele jorden havde samme sprog. Hvilket sprog var det? Nogle siger: Hebraisk. Gud grundlagde det jødiske folk gennem Abraham og det kommer først i næste kapitel, kap.12, altså senere end Babelstårnet. Jeg er ikke sikker på at det var hebraisk. Er det muligt at det var et himmelsk sprog? Gud skabte Adam og Eva og talte med dem hver dag. Hvem lærte dem at tale? Det gjorde Gud. Vi ved ikke om han gav dem det som en færdig pakke eller som noget de lærte ved at samtale med ham hver

dag, men under alle omstændigheder havde de det fra ham. Er det muligt at det var et himmelsk sprog?

Lad os nu se på 1. Mos.11,5-6: Gud siger:” Se, de er ét folk med samme sprog, så vil intet af det de planlægger være umuligt for dem”. Hvad nu hvis Gud ikke havde forvirret deres sprog? Så havde de bygget et tårn der nåede op til himlen, for Gud sagde jo, at fordi de er ét folk med samme sprog, så vil intet af det de planlægger være umuligt for dem! Wouw!

Hvad er det Gud siger her? Jo, vi må hellere forvirre dem, dvs. for rigtig mange blev dette sprog taget væk fra dem, for med dette fælles sprog er alting mulige for dem! Er det muligt at hvis du vil bruge dette fælles sprog(altså tungetalen), så vil intet af det du beder om være umuligt, fordi du ikke beder sjælelige eller kødelig bønner, men åndelige(inspireret af Helligånden)bønner?

Gud forvirrede altså deres sprog, og alle de andre sprog opstod af det Gud gjorde den dag.

Lad os nu se på Sefanias 3,9: ”Derefter vil jeg forvandle/restaurere folkenes læber så de taler et rent sprog, og de skal alle påkalde Herrens navn og tjene ham i enhed.”

I Ap. G. 2,1 står der at de var alle samlet(i enhed og på et sted). (Dette kommer ikke tydelig frem i den danske oversættelse). Men det som Sefanias profeterer om, sker på pinsedag da tungetalen blev givet til disciplene. Gud siger gennem Sefanias, at han vil forvandle/restaurere/genoprette et rent sprog. Han siger ikke at han vil give, eller skabe, men genoprette/give tilbage et rent sprog. Tankevækkende! Det er det eneste sprog der er 100 % rent.

Det er en udbredt tanke at alle kristne ikke kan/skal tale i tunger, men er den tanke bibelsk?

Når vi nu skal gå mere i dybden med hvad Paulus skriver om tungetalen, er det vigtigt at vi har en forståelse for den situation han skriver ind i. Korinterbrevene viser at menigheden i Korinth var en meget karismatisk menighed. De manglede ikke nogen nådegave Jf. 1. Kor. 1,7. Der var megen aktivitet ved deres samlinger, de talte i munden på hinanden. De var ivrige efter at bruge deres nådegaver. Paulus ønsker at bringe orden ind i deres samlinger i stedet for at begrænse brugen af nådegaverne.

Det er bibelsk at sige, at der er flere slags tungetale, se. 1. Kor.12, 10b. Denne sandhed er vigtig når vi om lidt skal se på om alle kan tale i tunger. Lad os se på de forskellige slags tungetaler der findes.

- 1. Tungetale som et tegn.** 1. Kor. 14,22. Tungetaler er her et tegn, for dem som endnu ikke er kommet til tro. Et eksempel. Ved et møde i et engelsktalende land var der en dame, som følte fra begyndelsen af prædikenen at hun skulle bede i tunger. I nærheden af hende sad en fransklærer som bagefter henvendte sig til hende og sagde: Du taler et perfekt fransk, med perfekt gammel dialekt. Jeg er fransklærer og har aldrig før hørt nogen tale så perfekt fransk. Ja, men jeg kan ikke tale fransk, siger hun. Ikke nok med det, siger han, du citerede

de skriftsteder som prædikanten læste, før han læste dem. Tungetalen var et tegn for denne fransklærer.

Det var den type tungetale der lød på pinsedagen i Jerusalem. Disse ulærde disciple talte et fremmed sprog helt perfekt, så alle de forskellige nationaliteter der var i Jerusalem kunne forstå budskabet og de blev frelst. Ap. G. 2,4 + 41. Denne tungetale er offentlig

- 2. Tungetale der skal tolkes.** Det er som et himmelsk sprog. Himmelsk sprog siger du! Ja, vidste du f.eks. at Jesus har et navn i himlen som ingen her på jorden kender? (Åb. 19,12) Vidste du at Jesus vil give dig en sten med en inskription som kun du og han vil kende til? (Åb. 2,17) Der er himmelske sprog. Det er derfor der står at tungetalen skal tolkes, (1 Kor. 12, 10) den skal ikke oversættes for det er et himmelsk sprog. Denne tungetale er offentlig

Disse to slags tungetaler var dem som Paulus referer til i 1. Kor. 12,27-31.

Det underliggende svar på spørgsmålene i vers 29-30 er NEJ! Læg godt mærke til her hvilke gaver og tjenester han taler om her. Det er alle de gaver der fungerer offentlig!

Det er jo ikke alle der er profeter, lærer eller evangelister, det er ikke alle der har gaven til at gøre mirakler eller helbredelser, det er ikke alle der kan bringe en tungetale der skal tolkes! Så vers 29-30 er altså ikke et argument for at alle kristne ikke skal kunne tale i tunger.

Lad os se 1. Kor. 14, 22-23. Her siger Paulus i v. 22 at tungetale er et tegn for ikke-troende. Verset forud (v 21) forklarer hvorfor det er et tegn. Det er fordi Gud har profeteret gennem Esajas at ville tale til sit folk gennem et fremmed sprog. Det vil sige at det er tungetale der enten tolkes eller der sker et sprogunder som omtalt under punkt 1.

I v. 23 siger han så, at tungetale vil få *ikke-troende* til at sige, at vi er vanvittige! Modsiger Paulus ikke sig selv her? Nej, for i v. 23 taler han om den tungetale der ikke skal tolkes, altså fælles tungetale som bøn(se punkt 3). Udenforstående forstår jo ingenting hvis alle taler i munden på hinanden (2 Pet. 3,16 siger at Paulus kan være svær at forstå, tror det her sted er et af dem)

Med tungetalen under punkt 1 og 2. taler vi altså til mennesker, dvs. de er offentlige. Og det er disse to slags tungetale han siger at alle ikke taler(1 Kor. 12,27-31)

- 3. Tungetale til personlig bøn.** 1. Kor. 14,14-15. Her taler han om tungetalen som personlig bøn til Gud. Han taler om sang i ånden som personlig bøn til Gud. Vores forstand er uden frugt fordi tungetalen går uden om forstanden. De andre opbygges ikke, kun dig selv. Judas brev v. 20: **Vi opbygge os selv i vores tro ved at bede i tunger.** Derfor bør alle kristne tale i tunger.

Salme 139,16 fortæller os, at Gud har skrevet en bog om hver enkelt af os. Bogen omhandler Guds planer med os. Når vi taler i tunger til opbyggelse, er der større chancer for, at vi befinder os på samme side i bogen som Gud, i den bog han har skrevet. Hvem ønsker at der bliver revet sider ud, når vi skal stå til regnskab

Der er ikke noget i skriften der indikerer at det er forkert at bede i tunger som fællesbøn, blot man er opmærksom på at der kan være mennesker tilstede som ikke forstår hvad der foregår. Hvis det er tilfældet bør de orienteres om hvad der sker. Hvis alle beder på dansk samtidig, er der jo heller ingen der forstår hvad der bliver sagt.

En person kan blive fyldt med Helligånden, uden at tale i tunger. Hvorfor? Fordi de ikke overgiver sig til floden. Jeg kan gå ud i en flod med vand til anklerne eller knæene, men jeg kan ikke flyde i den, fordi jeg ikke har overgivet mig til den, dvs. lægger mig ned i den. Den der er fyldt med Helligånden har muligheden for at tale i tunger, men ikke alle gør brug af denne mulighed.

4. **Taler hemmeligheder med Gud.** 1. kor. 14.2. Når vi taler i tunger, er det vores intime kærlighedssprog, hvor vi samtaler med faderen. Vi lovpriser ham og viser ham vores overgivelse. Ordet hemmeligheder betyder også, at der kan være noget der har været skjult i mørket, som kommer frem i lyset. Det kan gælde personligt eller Gud kan åbenbare skjulte områder hos andre eller i områder, byer, lande o. lign.

5. **Tungetale til forbøn.** Rom. 8,26-27. Når vi går i forbøn, så ved vi ikke altid hvad og hvordan vi skal bede, men det gør Helligånden. Derfor er tungetale som forbøn den bedste måde at gå i forbøn på. Man kan opleve Guds hjerte når man går i forbøn. Nogle gange oplever man smerte, andre gange gråd og måske vrede. På den måde kommunikerer Gud hvordan man skal reagere i forbønnen. Er der noget der skal brydes eller er der noget der skal helbredes.
Mange, som har været i en farlig paniksituation, har oplevet at de har råbt højt i tunger og blevet reddet ud.

6. **Tungetale fås normalt i forbindelse med Dåb i Helligånden**

Tungetale og profeti er ofte kendetegn på at dåben i Helligånden er sket. 1. Kor. 12,10 taler om forskellige slags tungetale. På pinsedagen da disciplene talte forskellige tungemål var det en af slagsen, Ap.G. 2,4. I Joels profeti i Ap.G. 2,18 tales også om profetisk tale som et tegn på åndsudgydelsen.

I Ap.G. 10,45-46: "... Helligånden også blev udgydt over hedninger for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud". Her ser vi at tungetalen var et tegn som fulgte dåben i Helligånden. Det samme gentager sig i Ap.G. 19, 5-6: "Da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede." Det er sandsynligvis også dette Simon i Ap.G. 8,12-17 så ske, da apostlene lagde hænderne på de nye kristne.

7. Aktivering af tungetale

En del kristne tror at tungetalen kommer helt af sig selv når blot man beder om at få den. Dette er imidlertid for det meste ikke tilfældet. Det er et samarbejde mellem dig og Helligånden. Du skal selv åbne munden og sætte lyd på din stemme, så vil Helligånden give dig ordene. Gaven vokser ved brug, som ved enhver anden af Åndens gaver.

- For at komme i gang med at tale i tunger, må DU TRO, at Gud har hørt din bøn! Luk.11,13, "*Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himmelen give Helligånden til dem, der beder ham*", og at han har givet dig gaven og evnen, da du bad. Den skal NU aktiveres.
- Ja, nogle mennesker oplever overnaturligt at fylden kommer så stærkt, at de ikke kan lade være med at tale i tunger. Det er som om at, Helligånden tager over, og selv gør det for dem. Det er dog de færreste. Alt vi har, har vi i TRO. Tro kræver handling, ellers er den død.
- Du må åbne munden i tro – ligesom når du skal til at tale dansk. Du kan dog stadig ikke forvente, at Gud bevæger din tunge; du må begynde at udtale "fjollede ord" som ikke giver mening, ud af din mund. Hvis der kommer uforståelige ord i dine tanker til dig, så sig dem højt. Bibi-shada-dadi... osv.
- Gå forbi dit rationelle sind. Det giver IKKE mening at tale i tunger, ingen forstår dig, det er hemmeligheder, du taler med Gud (**1 Kor. 14,2**). Det er et åndeligt sprog, som laver lyde, som ikke skal give mening. Det er og bliver et TROS-sprog. Det lyder som volapyk eller babysprog, og det må være godt nok for dig, når det er godt nok for Gud. Gud bruger det! (**Es. 28,10-12**)
- Vi opbygger os selv på vores hellige tro (**Judas brev 20; 1 Kor14,4**) – så jo mere du taler "volapyk" og bare lader tungen løbe, jo mere flyder det som strømme fra dit indre. Du mærker efterhånden, at det er åndeligt inspireret, og ikke skabes ud af dine egne tanker. Efter lidt træning, er det let og du kan udforske brugen heraf, som nævnt ovenfor.
- Det er nemmest at lære sammen med andre, lytte til hvordan de andre gør, og begynde ligesom dem. Dit sind vil opponere imod det, og sige "*du efterligner det jo bare, det er ikke ægte, luk munden og stop med at se fjollet ud*". HER har du imidlertid et valg! Forsæt i tro, eller luk din mund, og du vil aldrig fungere i tungetalen.
- Lad det blive en naturlig del af din hverdag at tale i tunger, højt og klart. Du vil opleve at nærværet af Helligånden øges, frygt og bekymring forsvinder, visdom fra oven bliver skarpere og din profeti bliver mere og mere akkurat.

Paulus siger i 1. Kor. 14,5: Jeg vil ønske at I alle kunne tale i tunger.

Men jeg tror ikke det kun er Paulus der siger det, jeg tror det er Guds hjerte der længes efter at vi taler åndens sprog med ham, så vi kan kommunikere ånd til Ånd.