

Resume af Ole Møllers undervisning

ved cellemødet den 23 juni 2020

For de allerfleste af os gælder det, at vi elsker at være indenfor vore komfortzoner. At være udenfor kan være forbundet med frygt, usikkerhed og ofte stressfyldt. Coronaen har bevirket nye udfordringer for mange af os, så vi i nogen tid har været udenfor komfortzonen.

Er der nogen i Bibelen, som har været udenfor deres komfortzone?

Ja, der er en del. Abraham, Moses, Jesus o.a. Abraham blev i 1.Mos. 12,1 bedt om af Gud, at forlade sit land og sin slægt og Gud ærede ham i Hebr. 11,8 fordi han gik afsted uden at vide hvorhen.

En del har forudsagt i den senere tid, at "Gud vil gøre noget nyt". Måske skal det forstås derhen, at Gud efterlyser mennesker, som midt i vanskelige omstændigheder, har tro til blindt at følge Ham. Akkurat som Jesus sagde til sine disciple: "Følg mig!" og de vidste ikke hvorhen!

Moses vægrede sig ved den store opgave, det var at føre israeliterne ud af Ægypten (2.Mos. 3) Hvad ville israeliterne sige til ham? Da svarede Gud Moses: "Sig: "Jeg er " har mig til jer."

Måske er det lige netop for en tid som denne, at vi befinder os her. Er det fordi vi blindt vil følge "Jeg er " midt i dette "ingenmandsland", hvor vi ikke kan spørge andre til råds? Vil vi blive ved med at gå, så langt vi forstår?

I Jer. 6,16 beder Gud os: "Stil jer ved vejene, og se om; spørg efter de gamle stier; følg vejen til det gode, så skal I finde hvile for jeres sjæle." "De gamle stier" var den, som Abraham og Moses m.fl.

gik på – og som Gud ærede i Hebr. 11- de lod Gud være den alvidende og fulgte ham i ærefrygt. Det vil vi også!